

## Ingrijpend

*Maar jou, Israël, mijn dienaar,  
Jakob, die ik uitgekozen heb,  
nakomeling van Abraham, mijn vriend,  
jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde,  
die ik van haar verste uithoeken terugriep –  
jou zeg ik: Jij bent mijn dienaar,  
jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen.  
Wees niet bang, want ik ben bij je,  
vrees niet, want ik ben je God.  
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,  
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.  
(Jesaja 41:8-10)*

Kijk niet angstig rond, hier is mijn hand! Ook in die dagen heerst er angst onder het volk. En dat is begrijpelijk. Als je zo'n wurm bent in zo'n kolossale wereldgeschiedenis. Van de bodem geveegd in je eigen land. Versleept naar een vreemd land. Zou je dan niet gerust zijn als de Schepper van het heelal je de hand reikt! Zou dat de angst niet wegnemen? Niet echt. Want Gods eigen volk had Hem van de hand gewezen.

God komt uit eigen vrije beweging hun tegemoet. Verrassend ingrijpend: wees niet bang, Ik ben je God. 'Wees niet bang', dat is een refrein in de Bijbel. Niet bang zijn, want Ik ben met je! Ik reik je mijn hand. Die grote en machtige hand van God. Die hand waarmee Hij zulk groots werk geleverd heeft in zijn schepping. Die hand waarmee Hij de wereld regeert. Die hand reikt Hij. Met dezelfde hand waarmee Hij de wereldgeschiedenis stuurt, met diezelfde hand stuurt Hij ook de geschiedenis van één volk, of één persoon. Veelbelovend klinkt het: Ik zal sterken, Ik zal je helpen, Ik zal je ondersteunen.

- God begint waar wij ook vaak mee beginnen: *sterkte!* Alleen God wenst geen sterkte, Hij belóóft sterkte. Als God zegt 'sterkte', dan is het er. Dan reikt Hij zijn hand, om je aan Hem op te trekken. Om daar vervolgens kracht uit te putten. Nieuwe energie, wie zou dat niet willen? Iedereen raakt een keer op. Maar die nieuwe kracht krijg je door je leven in Gods hand te leggen. In gespannen verwachting van wat Hij met je gaat doen.
- Ik *help* je... Hij biedt de helpende hand. Zoals een moeder de hand van haar kind vasthoudt bij het schrijven van de eerste brief. Of zoals iemand een blinde bij de arm neemt om over te steken. Bij het helpen staat Hij naast je. Wanneer God verlossend ingrijpt, haalt Hij je lang niet altijd plotsklaps uit alle moeite en problemen. Maar Hij helpt je erdoorheen. Hij belooft Zichzelf telkens weer.
- Ik *ondersteun* je... Om dat te kunnen moet God diep afdalen. Zelfs tot in de diepste misère die je maar beleven kunt. Om te ondersteunen moet Hij dieper gaan dan wij. Hoe diep wij ook zijn gevallen, hoe zwaar wij ook onszelf zijn tegengevallen, Hij moet nog altijd onder jou zijn om je op te vangen.

En bedenk bij dit alles: het is zijn heilrijke of rechtvaardige hand. Je komt goed terecht. Je komt ermee tot je recht. Met zijn rechterhand doet God verlossende ingrepen. Zijn rechterhand doet grote dingen. Zijn rechterhand heeft grote kracht. Dat heeft Hij ruimschoots bewezen toen Hij met zijn rechterhand *de* verlossende greep deed. God reikte heel zijn wereld de hand. De uitgestoken hand van God, waarmee Hij zijn eigen Zoon naar de wereld zond.

Een wereldwijde missie, bewogen door de liefde die alle angsten uitdrijft. En wat was ook alweer het eerste wat de hemelkoeriers zeiden? *Wees niet bang*, want Immanuël is geboren.

*(gepubliceerd in De Reformatie jrg. 81, nr. 11, 10 december 2005)*