

Pythongeest

‘Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.

(HANDELINGEN 16:16 EN 18)



Als de Pythongeest je in de greep heeft

Wanneer iemand het heeft over ‘de python’, waar moet u dan aan denken? Is dat de slangenfamilie in Afrika en Zuidoost-Azië? De grote wurgslang die wel 8-10 meter kan worden? Of in het verlengde daarvan: de Python in de Efteling, een slangvormige achtbaan met twee loopings en twee kurkentrekkers? In Afrika zijn andere associaties bij de python. Zo kom je met name in Benin voodoo-tempels tegen met de benaming *Temple des Pythons*.

Pythongeest

Dokter Lucas heeft het heel letterlijk over een pythongeest in Handelingen 16. Meestal in vertalingen omschreven als: geest waarmee de toekomst kon worden voorspeld. Maar Lucas weet goed waarover hij het heeft en benoemt de geest die de slavin in bezit heeft, doelbewust ‘pythongeest’.

De python is een bekende figuur uit de Griekse mythologie en kwam voor bij orakels en waarzeggerij. Met name bij het orakel van Delphi werden godheden geraadpleegd voor advies of voor een boodschap vanuit de godenwereld. In een

van die mythen trad een python op, een slangachtige draak die de grotten van Delphi bewaakte waar orakels werden geraadpleegd. Dit monster werd door de godheid Apollo gedood en vanaf die tijd werd deze zelfs de *Pythische Apollo* genoemd. Deze godheid gaf boodschappen door via zijn priesters.

En een bekend figuur uit de Griekse voor-geschiedenis was de priesteres die men Pythia noemde. Zij had de gewoonte om op een driepoot boven een spleet in de rots te zitten, waaruit bedwelmende gas-

**“xx!xx streamer
xx!xx”**

sen kwamen. Hiervan raakte ze zo in tran-
ce, dat ze aan de omstanders orakels gaf.
Zij vormde een spreekbuis van de goden
en was een helderziende.

In de Joodse Talmoed staat het volgende
commentaar bij Leviticus 20:27 over een
man of vrouw die geesten over schimmen
van doden laat spreken: ‘De dodenbe-

Lucas **neemt de geest** die behoort tot het rijk van de duisternis, **serieus.**

zweerder is de Python die uit zijn okselholte spreekt, en de waarzegger is de Python die met de mond spreekt. Python was ook een gangbare uitdrukking voor 'buikspreker'.

Lucas kiest zijn woord zorgvuldig. Als arts geeft hij aan dat deze slavin door een andere geest dan zichzelf bezeten wordt. Als zij spreekt, is zij dat meestal niet zelf, maar dan spreekt er een andere geest uit haar. Lucas neemt de geest die behoort tot het rijk van de duisternis, serieus. Om zo te zeggen: hier zijn wij in het domein van de slang! Met alle vormen van dien: waarzeggerij, contacten met geesten van doden enzovoorts.

Uitbuiting

Satan verzet zich hevig. Als de eerste vrouw, Lydia, tot geloof is gekomen, doet hij een tegenzet. Er komt een vrouw opdraven die dag in dag uit Paulus en zijn gezelschap stalkt. En dan wordt ook meteen duidelijk wat het domein van de python is. Er komt een slavin in beeld. Zij kan zich niet vrijuit bewegen, want zij wordt geronseld door een groep mannen die veel aan haar verdienen. Zij is een medium, een helderziende, met een waarzeggende geest. Zij krijgt blijkbaar boodschappen door, ziet dingen die anderen niet waarnemen en voorspelt de toekomst. Niets nieuws onder de zon, niet veel anders dan horoscopen, handpalmlezers, kaarten trekken..., alles wat je op een paranormale beurs tegenkomt. In die dagen was dat ook helemaal in en hot. Toe-

komstvoorspellers trof je aan op de markt of bij het circus, of op de stadswallen. De tarieven verschilden nogal. Maar zeker was dat er grof geld aan werd verdiend.

Deze slavin wordt er alleen zelf niet rijker van. Zij moet alles afdragen aan haar patzers. Ze wordt schaamteloos misbruikt en uitgebuit. Deze heren bezitten haar, beschikken over haar. Anderen beslissen over haar doen en laten. *Dat heeft iets demonisch, je wordt bezeten door een ander en bent totaal niet vrij.* Je hebt niets over jezelf te zeggen. Gebonden dus aan handen en voeten. Je innerlijk wordt afgeknelnd en in de greep gehouden. Dat geldt trouwens bij alle vormen van misbruik, of het nu gaat om machtsmisbruik, ontaard gezag of om seksueel misbruik. Het leidt vrijwel altijd tot gebondenheid. Satan maakt er volop gebruik van. Het is zijn domein, het is de boze die mensen aanzet om kwaad te doen, zodat zij tot boosdoeners worden.

Uitdrijving

Na dagenlang gestalkt neemt Paulus het initiatief. Hij spreekt niet het meisje zelf toe, zij kan geen kant op, maar spreekt rechtstreeks tot die pythongeest die haar in de greep heeft. Paulus drijft ook zelf niet uit. Alsof hij die macht heeft. *Hij gebruikt de heerlijke Naam van Jezus.* Dus niet op eigen gezag, alsof Jezus de autoriteit heeft overgedragen. Maar Hij blijft spreken in de NAAM van Jezus. Hij is Heer, Hij is ook heer en meester over de tegen-

werkers die de waarheid verdraaien. Hij is een heel andere HEER dan die heren die deze slavin ronselen. Hij is een totaal andere HEER, die weliswaar zijn slaven en dienstknechten heeft, maar die zijn vrij. Want bij deze Heer ben je daadwerkelijk vrij. En het vertrek is heel sober, geen geschreeuw, geen gekrioel, geen groot vertoon. Bovendien gebeurt het ook niet à la minute, maar in dat uur!

Dan breekt de hel los... bij degenen die haar ronselden, ontpopt zich hun ware geest. Ook uit het domein van de slang. Hier komt de ware aard boven van gebondenheid. De machten die erachter schuilgaan, zijn enkel en alleen de macht van geld en hebzucht. Toen de geest werd uitgedreven, werd ook de bron van inkomsten uit haar gedreven. De aanklacht is dan ook niet: ze hebben een geest uitgedreven, deze exorcisten. Maar ze hebben inbreuk gemaakt op het Romeinse eigendomsrecht. Als iemand je al je slaaf kan aftroggelen en je van je inkomsten berooft, dan word je als Romein in je rechten aangetast.

Een bevrijding in Cotonou

In de gemeente van Cotonou in Benin komt nu een jonge vrouw van begin 20. Ze is getrouwd en heeft een klein kindje. Met haar toestemming geef ik haar verhaal door: 'Ik ben opgegroeid in een gezin waar veel aan voodoo werd gedaan (met hun Temple des Pythons). Vandaar dat



Temple des Pythons in Benin

ik vertrouwd ben geraakt met de wereld van geesten en allerlei andere occulte zaken. Ook heb ik veel meegemaakt. Toen ik ongeveer vijftien was ben ik door drie verschillende mannen misbruikt. Ik had veel nare dromen. Ik droomde van een enge slang, die door mijn lichaam kroop. Ik droomde dat ik samen met een vrouw diep onder de zee was. Op een gegeven moment voelde ik de slang waarover ik 's nachts droomde, ook overdag door mijn lijf heen kronkelen. Mijn ouders wisten er geen raad mee. Ik had het idee dat er één of andere boze geest in me woonde, die er maar niet uit wilde. In de wijk waar ik woon, staat de *Eglise Réformée de Benin*. Ik was er weleens voorbijgelopen, maar ik was er nog nooit naar binnen geweest. Op een avond ben ik naar een gebeds-samenkomst in deze kerk gegaan. Daar gebeurde iets wat ik totaal niet verwacht had. Ik voelde me eerst heel onrustig worden. Mijn lijf verstijfde helemaal. Het leek alsof de geest die in me woonde, met mij aan de haal ging. Ik viel op de grond en begon te schreeuwen. Andere mensen vertelden me later dat het wel het geluid van een dier leek. Ik weet alleen nog dat

“Dan breekt de hel los... bij degenen die haar ronselden, ontpopt zich hun ware geest.”

mensen mij hebben weggedragen en in de naam van Jezus voor mij gingen bidden. Er werden veel bijbelteksten met mij gelezen. Ik weet niet eens hoelang het geduurd heeft. Wel voelde ik dat er binnen in mij iets gebeurde: de slang, die ik door mijn lijf voelde kronkelen, leek uit mij weg te gaan. Sindsdien voel ik me een stuk beter. Er was op allerlei vreemde manieren geprobeerd om die nare dromen te laten stoppen. Maar niets hielp, behalve gebed in de naam van Jezus. Ik merk dat ik er nog niet ben. Soms voel ik me weer heel rot. Maar ik ben veel meer gaan vertrouwen dat het in de toekomst beter met mij zal gaan. Jezus zal mij vast en zeker gaan helpen.' Bevrijd uit de greep van een pythongeest! ■