

Het levensbelang van de boekrol

Woordwaarde
Egbert Brink



'Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.'

(Openbaring 5:5)

Stil verdriet in de hemel?! Er valt een grote drukkende stilte in de hemel. Vervolgens barst Johannes in huilen uit. In heel het boek Openbaring vallen verder geen tranen bij Johannes. Hoeveel hij ook te horen en te zien krijgt van wat er allemaal staat te gebeuren.

Wat maakt dan dat hij *nu* zo verslagen is? Want het is maar niet dat het hem veel verdriet doet (NBV). Er staat dat hij in huilen uitbarst. Blijkbaar is het zeer aangrijpend. Dat drukt machteloosheid uit.

In Gods rechterhand ziet Johannes een immense boekrol. Het is de hand waarmee Hij daden stelt en krachtig ingrijpt. In die hand de boekrol. Die ziet eruit als een belangrijk document. Want het is verzegeld. Dat betekent: helemaal afgeschermd, gesloten, je kunt er niets aan toe- of afdoen. Het lijkt wel een testament waarvan de inhoud vastligt. Over de inhoud gesproken, wat is die rol inhoudrijk. De boekrol is overvol. Alles wat beschreven kan worden, is beschreven. Alle beschikbare ruimte is benut. Er

kan werkelijk niets meer bij. En opmerkelijk genoeg, zowel de binnenkant als de buitenkant is beschreven. Terwijl normaal gesproken een papyrusrol maar aan één kant beschreven wordt.

Vaak is gesteld dat deze boekrol alle plannen van God bevat voor de eindtijd. Alle maatregelen die genomen moeten worden, zouden erin opgetekend staan, een draaiboek van de geschiedenis. Gevuld met Gods plannen voor zijn wereld. Het geheim daarvan ligt in Gods hand.

Boekrol boordevol met...

Maar er is een meer voor de hand liggende verklaring. De boekrol of gewoon het boek (Grieks: *biblion*) eist alle aan-

dacht op en komt levensgroot in beeld. 'Er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien' (Op. 5:3). Op het eerste gezicht lijkt deze boekrol een onbekende grootheid. Maar dat is die zeker niet, want het woord biblos/biblion komt veel vaker voor.

- 'Wie overwint (...) Ik zal zijn naam niet uit het boek (biblos) van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen...' (Op. 3:5).
- 'Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek (biblion) van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is' (Op. 13:8; vgl. 17:8).
- In Openbaring 20 gaan de boeken open en wordt een andere bijzondere boekrol geopend, de boekrol van het leven: 'Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat (...) Ik zag de doden, jong en oud,

voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek (biblion) van het leven. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.'

- En *alleen zij, die op de boekrol (biblion) van het leven staan, het boek van het lam* (Op. 21:27), mogen het nieuwe Jeruzalem binnengaan.

Er is geen enkele reden om in Openbaring 5 aan een ander(e) boek(rol) te denken dan op al die andere plaatsen. Het document lijkt eerder een testament dan een eindscenario van de geschiedenis. Een Romeins testament moest door zeven getuigen worden ondertekend en met zeven zegels verzegeld. Zou het niet die andere rol kunnen zijn die God heeft gemaakt: boordevol met namen? Ontelbaar veel namen van mensen die zijn geschreven op de rol waarop God de volken schrijft (Ps. 87). Geen ruimte is onbenut gelaten. De rol lijkt Gods plan te bevatten met al zijn uitgekozen mensenkinderen uit alle volken.

Waard en in staat

Er zijn *mensenlevens* mee gemoeid. Zo dat die één voor één niet naamloos ten onder gaan. Er klinkt een stem: wie is waard de boekrol uit Gods hand te nemen, te openen en in te zien? Wie heeft het recht? Wie staat voor ze allemaal in? Die rol ligt daar maar. Er is werkelijk niemand die zich deze rol aanmeet. Geen schepsel van boven tot beneden. Niemand in de hemel: geen hemelbewoner, geen engel, geen oudste rond de troon. Niemand komt in beweging. Niemand op de aarde, binnen of buiten de gemeente.

Waarom niet? Omdat geen mens voor al deze mensen kan instaan. Geen mens redt ooit een broeder van de dood. Geen mens is in staat om *alles* van een ander over te nemen, schuld en gebreken, tekorten en manco's. Ook al omdat het zelf mensen zijn die niet waardig zijn tegenover God. Allemaal hebben ze te maken met hun onmacht en onwaardigheid tegenover God. Wie kan voor Gods troon verschijnen, zonder dat de bliksem van zijn heiligheid je vernietigt?

Blijft de boekrol met al die namen van mensen dan gesloten? Gaat het testament nooit open? Niemand meldt zich. De stilte wordt ondragelijk. Johannes is compleet overrompeld. Nu wordt duidelijk waarom hij overmand wordt door verdriet en in huilen uitbarst. Als toch het boek van het Leven gesloten blijft!? Dan komen schepselen immers nooit tot hun doel. Johannes wordt op het standpunt geplaatst dat Gods Zoon niet zijn rol zou hebben genomen!

het Woord van God en herinnert aan aloude beloften. Denk aan de aangekondigde Leeuw! Hij is sterk. Hij gaat ervoor. De Leeuw uit Juda's stam! 'Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer – wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen' (Gen. 49:9-10). De telg van David. De wortel van David. Voordat David er was, was Hij er.

Je ziet Johannes met zijn ogen zoeken... naar een leeuw. Maar geen spoor van een leeuw te bekennen, waar hij ook kijkt. In plaats van een leeuw ziet hij een lam fier overeind staan. Johannes ziet het Lam komen. Zie de Zoon van God, de Koning, Knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Door het offer van zijn leven gaat het bezegelde testament open. Het is bekrachtigd door zijn dood. Hij heeft het recht verdiend om de boekrol van het leven te openen. *Het boek van het leven heet van nu af aan: de boekrol van het Lam.*



Losgekocht

Bij opgravingen in Jericho hebben archeologen een boekrol gevonden die met zeven zegels was verzegeld. Deze rol was afkomstig uit de vierde eeuw vóór Christus en bevatte de tekst van een *loskoopakte* van een slaaf. Zo gebeurde het vaker in die tijd, dat slaven die in andere landen waren terechtgekomen, werden teruggekocht, en naar hun eigen land en huis konden terugkeren.

De Leeuw en het Lam

Een van de vierentwintig oudsten rondom de troon, een veteraan uit de oude bedeling, neemt het woord. Zoals een oudste betaamt, opent hij

Dit beeld past precies bij het visioen. Want straks wordt het Lam geprezen dat Hij zo velen, uit alle volken, heeft losgekocht en bevrijd (5:9)! Bevrijd

waarvan? Zonde is niet veel anders dan verslaving uit de greep van satan die als de heerser van de wereld mensen in gijzeling houdt. Allerlei verslavingen heeft hij op ons mensen losgelaten.

Gods Zoon neemt de boekrol uit de hand van zijn eigen Vader. Het is als een testamentaire beschikking. De zegels mogen worden verbroken. Hij heeft het recht de namen in te zien en op te lezen. Want Hij heeft ze één voor één losgekocht. Het is de uitvoering van de wilsbeschikking van zijn Vader. Precies in de lijn van dat indringende gebed voorafgaand aan zijn sterven: 'De mensen die u mij gegeven hebt, omdat zij van u zijn. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven' (Joh. 17:6v). Ontelbaar veel mensen, uit alle volken en stammen en naties. Duur gekocht, één voor één, met de losprijs van zijn bloed. Al deze mensen staan op zijn Naam.

Verderop in een ander visioen zijn het alle losgekochten die het zegel dragen, gewaarmerkt door God (Op. 7:4). De menigte mensen die is vrijgekocht,

draagt zijn Naam op hun voorhoofd (Op. 14:1-2). De boekrol van het Lam bevat Christus' lijst met al de namen van hen die Hij in bescherming neemt.

Uitzinnige vreugde

Op het moment suprême als het Lam, Christus, de boekrol in handen neemt, barst er een gejuich los vanjewelste. De huilbui van Johannes maakt plaats voor uitzinnige vreugde. De oorverdovende stilte wordt vervangen door een daverend geluid. Johannes kan niet eens overzien waar het allemaal vandaan komt. Zo groot is de kring van aanbidders. Gigantisch van omvang. Alle hemelbewoners juichen mee. Tien-duizendtallen engelen verheerlijken het werk van Gods Zoon. Er klinkt een nieuw gezang, dat past bij de nieuwe Naam die Gods Zoon heeft ontvangen (3:12). En telkens klinkt de bewondering erin door.

- *Hij is geslacht, uit liefde heeft Hij zich geofferd.*
- *Hij heeft zijn mensen duur gekocht voor God, met de losprijs van zijn leven.*

- *Hij smeedt ze uit alle volken tot een eenheid.*

Dit sluit naadloos aan bij Jezus' uitnodiging: verheug je, omdat je naam in de hemel is opgetekend (Luc. 10:20). Die zekerheid vind je niet in jouw prestaties. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Overtuigend bewijs: de boekrol is niets anders dan *het boek van het Lam*. En hoor Hem de namen lezen vanaf de boekrol waarop God de volken schrijft.



www.woordenwereld.nl

Kijk eens op onze vernieuwde website!

Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers is de nodige informatie te vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een) artikel downloaden. Verder zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is er een uitgebreide zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.